



# HUMANED



WE REIZEN MET VIER PERSONEN  
VOOR DE PASEN ERHEEN EN GAAN  
DIRECT AAN DE SLAG

## EIND MAART NAAR SLAVONSKI BROD

Eindelijk was het zover. Inladen en rijden. Een reisje wat al wat langer in de pen zat. Normalerweise vertrekt er een transport(je) in de maand april naar stichting De drie Engelen in Slavonski Brod in het Oosten van Kroatië. Deze grensplaats is geteisterd door de oorlog en nog steeds zijn de effecten ervan niet verdwenen. Humaned heeft deze stichting al meer dan 10 jaar gesteund en dit kon zij doen door een enorme hoeveelheid vrijwilligers die zich

belangeloos inzetten voor de getroffen medemens. We zouden dit werk nooit hebben kunnen doen zonder de hulp van meerdere donoren en stichtingen die ons werk kunnen waarderen. Die donoren hebben het mede mogelijk gemaakt dat er nu een fatsoenlijk pand staat wat over een periode van 6 jaar gebouwd is. Nu worden daar activiteiten verricht die van onschatbare waarde zijn voor de stad Slavonski Brod. Deze stad is gescheiden door een

rivier die tevens grens is. Door de herlocaties van Serven, Bosniërs en Kroaten zijn er hele groepen mensen die nu buiten de boot vallen qua werk en dus inkomen. Deze "vluchtelingen" komen niet in aanmerking voor een gelijke vorm van sociale hulp zoals de lokale bevolking krijgt en de stichting de Drie Engelen vult dit gat zo goed mogelijk. De religieuze basis is het aspect waarbij hulp aan de medemens voorop staat en je elkaar helpt.



SLECHT ZIEN WEL GENIETEN



MET PA WEER NAAR HUIS



GEEN LEUNING BIJ DE UITGANG

# Voedselpakketten kiezen, maken en uitdelen. De Pasen periode maakt het extra feestelijk om dit te doen.

Op Woensdag 28 maart (de dag na Hans zijn 46ste verjaardag, ja we weten het, hij ziet er ouder uit) vertrekken we in een flitsende auto van Peet Nulkes naar Kroatië. Midden in de nacht starten we om de afstand van 1600 km. in één ruk te rijden. We hebben 4 mensen aan boord die elk een stuk rijden. Met schitterend weer suizen we naar Kroatië. We arriveren er om 20.00 uur en we zijn na 16 uur rijden. Na een fijne maaltijd stappen we in de klaargemaakte bedden.

De volgende ochtend is het op weg naar de groothandels firma's om de best mogelijke pakketten samen te stellen. Het wordt de Gekro.

Terwijl de pakketten gemaakt worden bezoeken we eerst een schoolje voor dubbelgehandicapten kinderen, (die we als zuigeling al zagen), deze gaan nu al aardig richting tiener. Pete Nulkus heeft een berg chocolade eieren mee voor de kinderen en deelt ze met een glimlach zelf uit. Veelal ontstaat er in enkele seconden een interactie tussen gever en ontvanger die een "high five" mogelijk maakt. Na een kort gesprek met de leiding en uiteraard te sterke koffie gaan we verder. We bezoeken een boer Mirko die we enkele jaren geleden een melkmachine brachten. We willen

wel eens zien wat enkele jaren boeren heeft opgeleverd. Toen we er voor de eerste keer kwamen was het een troep. De beesten waren onvoldoende beschermd tegen weersinvloeden en de kalveren stonden er niet bij zoals wij Nederlanders als acceptabel zien.

Na wat gefoeter van ons werd dit beter en nu is het een fatsoenlijke boerderij. Tractoren ed. zijn voorhanden, de crisis echter heeft roet in het eten gegoooid. Melkprijzen maakte eerder groei mogelijk, nu door de inkopers zodanig verlaagd dat men er per liter op verliest. Niet een situatie die lang stand kan houden. Er zijn in Kroatië echter maar 1 of 2 inkopers van melk en zij bepalen eenzijdig de verkoopprijs van de Boeren. (Even nog graaien voordat de Europese normen er aan komen). We deden het voorstel zelf een boeren coop. Op te richten.

Na het bezoek aan de boer gingen we naar Vukovar de plaats in het Noord Oosten waar de oorlog ooit begon. Twee van onze vrijwilligers waren er nog niet geweest en de destructie is nog steeds te zien. Er wordt hard gewerkt om de mooie oude gebouwen weer te reconstrueren. Nu ja, herbouwen.

## EXTRA WERK?



ZE DOEN HET GRAAG



PETE IN FULL SWING



KADOOTJES DAT KLIKT !



PETE ZEER SERIEUS BEZIG



# Pakketten ophalen en klaarmaken

In de vroege ochtend rent iedereen nog even rond in het stadje om op de markt te struinen en wat laatste inkopen te doen. Gisteren hebben we haast allemaal een nek en rugmassage laten doen wat de stijve ledematen weer losgemaakt heeft. Zo kunnen we de terugreis morgen weer goed doorstaan.

---

## ER WORDT EEN DIENST GEHOUDEN OP ZATERDAGOGHTEND

---

### Een dienst voor een blinde groep

Alhoewel de leiding van het Centrum De Drie Engelen hulp geeft aan personen en groepen zonder aanzien des persoons, (iedereen die om hulp vraagt wordt gehoord en zo mogelijk geholpen of verder gestuurd naar andere instanties) is het fijn te zien tijdens een bezoek dat het ook echt zo werkt.

Er is een groep mensen die allemaal in bepaalde mate slechtziend of blind zijn. Ze worden op de stoelen geholpen en zang, preek en bidden klinken door het gebouw. Het geeft je een fijn gevoel dat deze mensen naar huis gaan met het gevoel dat er anderen zijn die wat voor hen over hebben. Het voedselpakket voor de pasen (alhoewel er dit jaar geen ei in zit) nemen ze dankbaar mee.

Er zijn ook enkele blinde kinderen die keihard meebrullen met de gezangen.

### En dan volgt overleg

Na de dienst en het vertrek van de groep is er tijd voor het afsluiten van de gesprekken die we eerder tijdens het bezoek hadden. Dat was belangrijk want je gaat natuurlijk niet alleen naar Kroatië om te praten, meestal neem je een aantal aanhangers met goederen mee. Deze trip was er één belangrijk doel, bijpraten over het wel en wee van de stichting "de Drie Engelen". Die gesprekken zijn pittig, terzake doende en moeten leiden tot aangepaste hulp en goederen in de toekomst.



## DE PAKKETTEN

NA VEEL SNUFFELLEN WORDEN ER PAKKETTEN GEKOCHT. KWALITEIT EN PRIJS ZIJN BELANGRIJK.

OM MAAR WAT TE NOEMEN, WASMIDDEL, HANDZEEP, BLOEM, SUIKER, TANDPASTA, OLIE, MACARONI, SOEP, CHOCOLADE, SHAMPOO, ENZOVOORT.



## ZDRAVKO

ZDRAVKO DUVNJAK HAD DE KERKRUIJME MOOI AANGEKLEED. ALLES WAS KLAAR VOOR EEN GOEDE EN MUZIKAAL BEGELEIDE DIENST. DE KINDEREN LIETEN ZICH NIET KENNEN EN VOEREN HAAST DE BOVENTOON. ZE WISTEN NATUURLIJK AAN HET EIND VAN DE DIENST KWAMEN DE PRESENTJES....



## DE ONDERSTEUNING

DE VELE VRIJWILLIGERS DIE AL JAREN DE STICHTING IN KROATIË TER PLEKKE ONDERSTEUNEN, WAREN ER HAAST ALLEMAAL. VEELAL MENSEN DIE AL VELE JAREN EERDER GEHOLPEN ZIJN DOOR DE STICHTING EN ZDRAVKO DUVNJAK, STEKEN ZE NU ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN. ZO WORDEN DE DRUPPELS EEN STROOM

# Waarover spraken zij? Waar gaat het naar toe? Wat kunnen we doen voor De Drie Engelen in de toekomst?

In de gesprekken die we hebben komt naar voren dat De Drie Engelen vooruit willen. Dat is natuurlijk niet eenvoudig als er drie dingen tegelijk gebeuren. 1. De crisis. 2. Een nieuwe regering. 3. Europa komt eraan.

1. De crisis zorgt ervoor dat de mensen die al sowieso niet veel verdienen (50 uur per week over 6 dagen verdeelt voor 3 a 400 euro per maand) soms geen werk meer hebben omdat er veel winkels en bedrijven failliet gaan.

In de winkelstraten zijn er hele blokken winkels dichtgeplakt. Het zorgt ervoor dat de hulpvragen bij het Centre toeneemt terwijl er ook bij hen onvoldoende middelen zijn om hulp te geven. De staat geeft maar met mondjesmaat vormen van bijstand die nog veel lager zijn dan de karige lonen. Dit speelt zich af in een speelveld van prijzen in de winkels die haast gelijk zijn aan in die van Nederland.

2. Er is daar een nieuwe regering die je aan het denken zet. Politici, ambtenaren hebben gratis transport maar studenten hebben nu geen korting meer op hun transport naar huis en school. Dit in een land waar de universiteiten allemaal in de grote steden zitten. Wie je ook spreekt, winkellezenaren, boeren of stichtingen en privé-personen ze klagen allemaal over de regering met precies dezelfde geluiden.

3. Europa komt er aan. De verschillen in prijzen en lonen zullen de komende tijd onder druk staan als Kroatië deel kan nemen aan Europa (2013). Men hoopt op te ontvangen subsidies ed. Dit laat zien dat men dit als een uiterste hulp ziet.

## De Drie Engelen's 2e vestiging.

Enkele jaren geleden verkreeg de stichting een stuk land met wat vervallen huisjes erop. Na eerst zoveel mogelijk het stuk land te exploiteren met tuinbouw, komt het er nu op aan:

**Het plan om er nieuwbouw te plegen.** Een vorm van een bejaardenhuis waar de ouderen in de directe omgeving van Poljanski, (veelal wezen van 70 Plus) een goede oude dag kunnen doorbrengen.

Exploitatie zou op basis van de hoeveelheid verzorgden goed kunnen, de bouwplannen liggen gereed en zijn goedgekeurd, de eerste schep was al in de grond. De oude krotjes zijn verwijderd. Toch blijft het een probleem om een centrum voor ouderen, waarbij ook het religieuze aspect in wordt meegenomen, uit de grond te stampen.

Geld is het probleem en er wordt naarstig gezocht naar een sponsor of een organisatie die geld wil lenen voor een minimale vergoeding. Er is een Europees fonds wat rurale-locale projecten stimuleert en daar wordt op ingeschreven met de vingers gekruist.

Intussen wordt er op het center van de Drie Engelen elke vorm van werk en inkomsten aangepakt zoals het organiseren van buitenschoolse opvang.

Het geeft ouders de gelegenheid om beiden te werken (voor een laag loontje) en het geeft het centrum de kans de kinderen met een religieus tintje meer Europese educatie te geven in de daarvoor beschikbare tijd. Deze kinderen zijn de toekomstige vrijwilligers voor het centrum en naar ze hopen sponsors. We kregen van een sponsor zelf 30 kleine kinderbijbels om de kinderen mee blij te maken.

Wilt u zelf sponsor zijn of de helpende hand bieden? Neem dan contact op met Walter van Abswoude. Telefoon 071-3610112 of met Hans Uitdenboger, Telefoon 06 54 687515

Of mail naar [mail@humaned.nl](mailto:mail@humaned.nl)

Humaned is ingeschreven bij de kvk 34139587 (ambi fiscaal 817059878)

Het volgende transport is in september

## DE AMBULANCE



KERK INTERIEUR TOEN



EN DAN HET HEDEN



Littekens nog niet weg